

Uitreikingen 75 jaar Luchtverkenner trofee

De 75 jaar VWP-luchtverkenner trofee heb ik in aanloop van het 75 jarige bestaan van de groep laten maken door een Ypenburgse beeldhouster Hanneke Lambeck. Het beeld is vanuit een platvlak gevormd naar een foto van een luchtverkenner die op de Ypenburgse Heuvelrug een Pandora werpt. Met het beeldje had ik twee doelen voor ogen. Het aanbieden als waardering voor het specifieke luchtverkennerswerk binnen de VWP en ook als stimulering voor vernieuwende activiteiten.

Vandaag wil ik de gelegenheid te baat nemen om drie personen het beeldje te overhandigen. Dirk van Os heeft op 22 mei 2021, toe hij 50 jaar lid van de VWP was als eerste het beeldje ontvangen. Ik hoop hopelijk niet uit te leggen waarom hij dit beeldje toekomt.

Vandaag wil ik een oud-lid, die veel werk heeft verzet voor programma vernieuwingen voor luchtscouts en het luchtvaart thema in het algemeen, naar voren vragen. **Arjan de Jong**, jij hebt veel boekwerkjes gemaakt met tekeningen voor luchtscoutleiders en scoutleiders in het algemeen. Die boekwerkjes waren uitwerkingen van programma ideeën en praktische toepassingen zoals het modelbouwhandboek, Hoger de lucht in en Creatief met lucht. Groot is de waardering niet alleen binnen onze groep maar ook bij andere luchtscoutgroepen, overal worden nog steeds jouw spelideeën in de praktijk gebracht. Het beeldje krijg je vooral voor jouw vernieuwende programma uitwerkingen, handboekjes en trainingen /workshops met het doel om op een leukere en creatievere manier met luchtvaart bij scouting bezig te zijn. Niet alleen voor luchtscouts maar voor alle scouts. Ik wil in dit kader de Wereld Jamboree noemen, de Scoutiviteiten, de Scout-ins en de BACU-weekenden en noem maar op. Arjan jij hebt als eerste uit jouw generatie de Gilwell-training gevolgd en mij daarvoor enthousiast gemaakt. In het belang van de continuïteit van de groep heb jij het groepsvoorzitterschap tijdelijk van mij overgenomen, toen ik mij als stichtingsvoorzitter moest bezighouden met de toekomstige huisvesting van de groep. Arjan je bent in mijn ogen een belangrijke steunpilaar en vernieuwer geweest voor de VWP. Als waardering daarvoor wil ik jou het beeldje uitreiken van 75 jaar VWP Luchtverkenner.

Niet nieuw binnen de Van Weerden Poelman zijn de welpen, in 1948 is de eerste horde opgericht en die Akela van Dijk tot grote omvang heeft gebracht. Na haar vertrek is het op en neer gegaan met de welpen. In 1974 moet het zijn geweest dat weer een welpenhorde ophield te bestaan. De welpen zaten toen in Cockpit 4 in Mariahoeve. Het heeft tot 1995 geduurd voordat er weer jonge kinderen lid van de Van Weerden Poelman konden worden. Geen welpen, maar Esta's, Luchtesta's. Degene die daar voor verantwoordelijk was wil ik naar voren roepen: **Sylvia van der Draaij**. Sylvia, wat jij in de jaren bij de Luchtesta's voor elkaar hebt gekregen, zonder dat jij specifiek daar voor was opgeleid of in luchtvaart geïnteresseerd was is ongelofelijk. Je hoeft aan het huidige bestuur maar te vragen welke invloed je op hen hebt gehad. Ze zijn bijna allen luchtesta's geweest.

Je hebt bergen werk verzet om programma-ideeën te verzamelen en deze uit te werken voor activiteiten van de Luchtesta's. Je legde alles nauwkeurig vast in mappen, die ik laatst nog tegen kwam. Het lucht-thema heb jij overal in het spelaanbod verwerkt. En ik kan zeggen dat is niet altijd eenvoudig als je zelf niet luchtvaart minded bent. Je was uniek binnen Scouting Nederland, waar geen specifieke aandacht was voor luchtesta's. Sylvia je bent ook nog jaren actief geweest als secretaris en groeps-begeleider en betrokken bij de Bevers. Je hebt de gelegenheid genomen om de Gilwell-training te volgen, waar je dankbaar gebruik van hebt gemaakt. Sylvia, ik wil jou ook het 75 jaar VWP luchtverkenner beeldje uitreiken omdat jij de grote vernieuwer bent geweest met de luchtesta's, de beide welpenhorden hebben nog steeds

profijt voor al het werk dat jij voor de groep hebt verzet. Vandaag is het een mooi moment om jou die waardering te geven die jij toekomt.

Ik heb nog één persoon die ik naar voren wil vragen. Iemand die jaren lang de groep met modelvliegen heeft ondersteund en nog steeds actief betrokken is bij de groep. Men raadt het al **Paul Rietbergen**. Ik zou niet weten of jij ooit als scout bent geïnstalleerd, maar dat doet er voor mij niet toe, je bent lid van onze groep. Jij was de steun en toeverlaat bij al onze modelvliegactiviteiten en vooral het Lijnbestuurd modelvliegen. Ik kan kort zijn. Zonder jouw aflatende steun en bemoeienis met ons modelvliegen zouden wij nu geen apart vliegveld hebben afgedwongen bij de gemeente toen zij het onzalige plan hadden om een hondenclub op ons “vliegveldje” neer te zetten en wij voor de zoveelste keer geen plek hadden waar we konden modelvliegen. Modelvliegen is toch de meest praktische activiteit van een luchtscoutinggroep.

Jij hebt voor ons een trainer ontwikkeld waarmee wij de jonge leden konden leren lb-modelvliegen: de Paolo. Daar bleef het niet bij. Om het modelvliegen te stimuleren en niet alleen met bouwen bezig te zijn, zijn verschillende modelbouwprojecten gestart en uitgevoerd. Het gaat om de lol van het vliegen niet om het bouwen (en vaak repareren). In het magazijn is de vloot aan modellen te bewonderen. Ook is een instructeurstraining georganiseerd waar ook huidige bestuursleden het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Modelvliegen bij de VWP vraagt constant om aandacht en ondersteuning. Met jouw hulp en jouw begeleiding kunnen we daar mee doorgaan. Ter stimulering om door te gaan en als waardering biedt ik jou de 75 jaar VWP luchtverkenner uit.

Ypenburg, 12 juni 2022